

Liturgie voor de
Kerstnachtdienst

24 december 2024

Immanuëlkerk in Alkmaar



THEMA: DOE ALS GOD

Voorganger: ds. Cor Baljeu
M.m.v.: Diverse instrumenten en combo's

VOORAFGAANDE AAN DE DIENST

Wij trekken in een lange stoet, liedboek 506: 1, 2 en 4

1) Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

2) Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

4) Wij gaan op weg naar
Betlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

Once in Royal Davids City *(vertaling Sytze de Vries)*

1) Waar eens David is geboren,
wordt een kind in 't stro gelegd
Daar ligt een geboren herder,
Hem is alle plaats ontzegd.
Maar, en dit geheim is groot,
Hij troont op Maria's schoot.

3) Alle dagen van zijn leven
heeft dit kind ons liefgehad,
met ontferming diep bewogen
over wie geen herder had.
Hij, die alle mensen weidt
met zijn staf van lieflijkheid.

4) Eenmaal zullen wij aanschouwen
wat ons hart nu nog verwacht,
gaat zijn liefde zich ontvouwen
als het einde van de nacht.
Hij zal stralen als de zon,
toen de eerste dag begon.

Kom, vier het feest met mij, *melodie Greensleeves traditional*

1) Een vreugdevuur gaat van huis tot huis
en zet alle harten in vuur en vlam.

Het wonder dat de Verlosser kwam,
geeft ons reden om kerstfeest te vieren.

Refrein:

Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk,
dat Jezus voor ons is gekomen.

2) In alle landen op heel de aarde
beleven mensen het met elkaar.
Een nieuw begin in een grauw bestaan,
waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.

Refrein

3) Kleur nu je leven met rood van liefde,
met wit van vrede en groen van hoop.
En houd je vast aan wat is beloofd,
want het rijk van het licht is gekomen.

Refrein

Go tell it on the mountain, liedboek 484

1) While shepherds kept their watching
o'er silent flocks by night,
behold, throughout the heavens
there shone a holy light.

Refrein:

Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

2) The shepherds feared and trembled
when lo! above the earth,
rang out the angel chorus
that hailed our Saviour's birth!

Refrein

3)Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn.

Refrein

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 477: 1, 3 en 5

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning..

3. Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

4. Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Glorialied: Lied 487

1) Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo (2x)

2) Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo (2x)

3) Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo (2x)

Als gebed bij de opening van de Schrift:

Ik wandel in gedachten, lied 480:1, 2 en 4

1) Ik wandel in gedachten
in Gods geboortehuis,
gezegend zijn de nachten
van kerst, hier ben ik thuis.
Mijn hart vergeet de wereld
van haast en regeldruk.
Hier vind ik Jezus' kribbe,
geloof is mijn geluk.

2) Geen woorden zijn te vinden
dat ik begrijpen zal
hoe God als hemels kindje
moet slapen in een stal.
U Heer, mijn levensadem,
het hoogste woord van God,
vindt minachting op aarde,
moet slapen in een grot.

4) Kom in mijn hart en woon er,
het is geen vreemde plek,
u zelf hebt mij veroverd,
blijf in mij toegedekt.
Ik ben met ziel en zinnen
geopend, wonderstil.
Kom, wikkel U, Heer Jezus,
in diepten van mijn ziel.

RANDOM HET WOORD

Eerste lezing: Jesaja 9: 1 – 6

In het licht van Sela, met Delta Voices

Vers 1 solo

In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.

Refrein: (allen)

In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.

Vers 4 solo

In mijn donkere nacht
verschijnt zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

Tweede lezing: Lucas 2: 1 – 20

Opwekking 523 Laat ieder het horen dat eens werd geboren,

Melodie: De sterre gaat stralen/ Vervuld van uw zegen.

1) Laat ieder het horen
dat eens werd geboren
de Redder der wereld
de Heer van 't heelal.
De engelen meldden,
in Efratha's velden
dat Hij werd geboren
in Bethlehems stal.

Vers 2 allen

Eeuwenlang al voorzegt:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

Vers 3 allen

Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.

Refrein allen

Refrein:

Komt, laten wij eren
de Heere der Heeren
zo groot van ontferming
en van gena.
Want Hij wil ons geven
dicht bij Hem te leven.
De Heiland der wereld,
halleluja!

2) In doeken gewonden
voor al onze zonden
ligt hier in een kribbe
het Godd'lijk Kind.
De sterre gaat stralen
voor wie moe van 't dwalen
bij 't wonder van Bethlehem
vrede vindt.

Refrein

Preek

Lied Mary did you know... Vertaling: Pieter Bais

Maria heb je ooit een moment verwacht wat uit dit kind zou groeien.
Maria heb je ooit een moment verwacht wat uit dit kind zou groeien?
Maria zag je ooit een moment in Hem de redder van vermoelden?
Wist jij dat, dat dit ene kind, zo'n ommekeer zou zijn?
Het kind dat jij ter wereld bracht zal leven voor ons zijn.

Maria heb je ooit een moment gedacht dat hij de storm laat wijken?
Maria heb je ooit een moment vermoed hoever Zijn woord zou reiken?
Wist jij dat dat dit kleine kind, de weg van God zou gaan?
Het kind dat jij je liefde gaf, brengt God in ons bestaan.

Een blinde ziet, een dove hoort, verlamden zullen staan.
Zelfs wie nog nooit gesproken heeft, zal juichen in Gods naam.

Maria in dit kind, in dit ene kind, beginnen nieuwe tijden.
Maria wist jij dat, dat dit ene kind, de wereld kan bevrijden?
Wist jij dat, dat dit ene kind, de hemel tastbaar maakt?
Het kind diep in je armen, heeft het kleine groot gemaakt!

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader

Na de woorden 'bidden wij zingend' Lied 1005, refrein

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Aandacht voor de collecte

Slotlied 483: 1, 2 en 3 Stille nacht, heilige nacht...

1) Stille nacht, heilige nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems
stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2) Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom
ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3) Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

ZENDING EN ZEGEN

Als amen op de zegen: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde!
In de mensen een welbehagen!
Ere zij God in de hoge!
Ere zij God in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen
een welbehagen,
in de mensen, een welbehagen
een welbehagen!
Ere zij God, ere zij God,
In de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen!
Amen, amen.